

Toen het avond werd
riep Jezus hem naar de overkant.

U allen die hem hebt gekend
en hem genegen waart,
gedenk in uw vroom gebed

DE HEER

Emiel VAN HELLEPUTTE

echtgenoot van Mevrouw

Germaine VAN STRIJTHEM

Hij werd geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
1 oktober 1913 en ging naar de Heer van het
leven terug te Sint-Maria-Lierde op 26 juni 1985
gesterkt door de HH. sacramenten der Zieken.

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had den zwaren last op zich geladen,
een eerlijk mens te zijn
in woord en daad.

Dat is het schone, dwaze kwaad
waar, na ons Here Jezus Christus,
de sterkste man aan ondergaat.

Marnix Gijssen.

Vader, nu wij u ten grave dragen
denken wij met dankbaarheid terug
aan wat gij voor ons zijt geweest :
een trouwe en liefhebbende echtgenoot
en goede vader voor het kroostrijke gezin,
iemand die met overgave en
verantwoordelijkheidszin zich heeft ingezet
voor het welzijn van allen.
Iemand wiens leven voor ons allen
een voorbeeld is geweest.



De families

**Van Helleputte, Van Den Noortgaete,
Van Strijthem en Van Damme**

danken U oprecht
voor uw medevoelen en gebed.

Druk. A. De Borre, Lierde - Tel. (055) 42 20 91