

*Dank U voor die glimlach die ik vandaag zo nodig had,
Dank U voor de hand mij toegeschoven,
Dank U voor de zorg mij geschonken,
Dank U voor het woord mij toegesproken,
Dank U dat ik uw lach en uw woord mocht horen,
Uw zorg en hand mocht voelen.*



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Jeannine VAN HELLEPUTTE

echtgenote van **Denis DEPESEMIER**

geboren te Oudenaarde op 16 januari 1947
en godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent
op 27 januari 1995,
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

De families

VAN HELLEPUTTE, DEPESEMIER,
VAN MALLEGHEM en DE KONINCK

danken U voor de blijken van deelneming en gebed.

Moeder is niet meer... stil en rustig maar veel te vroeg is zij uit ons leven heengegaan.

Zij laat een onuitwisbaar beeld na dat steeds zal blijven. Het is het beeld van de zorgende handen, zonder aan zichzelf te denken, begaan zijn met de anderen, liefdevol zich inzetten en vooral de moed opbrengen om elke last te dragen, ook de last van ziekte en pijn en het gevoel dat het aardse leven aan zijn einde is.

Vertrouwwol ging zij tot de Heer als het moeilijk werd en in Zijn handen legde zij al haar kommer neer. Met Jezus klonk ook haar gebed tot God : "Heer, laat deze ziekte aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil maar de Uwe geschiede".

Nu zij van ons is heengegaan, verenigen wij ons in geloof met haar omdat we weten dat haar leven niet tevergeefs is geweest. Zij zal voor ons altijd een voorbeeld blijven van een schoon en edel mens.

Wij vragen, Heer, dat zij leven mag bij U en verder over ons mag blijven waken tot eens de dag komt van het wederzien.

Namis op zondag 19 februari 1995 om 11 uur.

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL

