



Dankbaar aandenken aan

De Heer

## **Jules, Cyrillus Van Helleputte**

echtgenoot van Mevrouw Julia Goeman,

geboren te Erwetegem op 18 december 1902

en zacht in de Heer ontslapen te Zottegem

op 25 januari 1989,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken

en de Pauselijke Zegen.

—  
Eens schreef ik voor jou mijn nieuwjaarsbrief

Eens was ik je kleine hartedief.

Het leven was zo mooi

We zagen alles in een frisse lentetooi.

Maar na de lente kwam zomer, herfst

en winter eraan

Weg was ons geluk, de dood kwam op je

levensbaan.

Zonder klagen stemde je toe

We wilden helpen, maar wisten niet hoe.

Hij heeft toch nooit iemand pijn gedaan ?

Waarom is hij nu heengegaan ?

Ik wou dat het maar een droom was,

anders niet

Gedaan met huilen en stil verdriet.

Dan schreef ik weer mijn nieuwjaarsbrief.

Dan was ik weer je kleine hartedief.

De families

VAN HELLEPUTTE, GOEMAN,

VERVLIET, DE VOS,

danken U voor uw oprechte deelneming.

Namis : zondag 19 februari 1989 om 8.30 uur.

---

Drukk. Hans Maginet, St.-Maria-Oudenhove  
Rouwleiding Van Vijle en zoon, Zottegem