

Met pijn en hoop nemen wij van u afscheid.
Vaarwel dan, vader, tot in eeuwigheid.



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Marc VAN HELLEPUTTE

echtgenoot van Mevrouw
Andrea DE STAEBEL

geboren te Mater op 25 januari 1927 en er in familiekring
godvruchtig overleden op 9 oktober 1994, gesterkt door de
Genademiddelen van de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga, bestuurslid van
de Kristen Bond van Gepensioneerden en lid van de Konink-
lijke Ruitersmaatschappij Sint Amelberga.

Op de zondag, de Dag des Heren, de dag waarop hij in de
parochiekerk telkens de Heer en Zijn Schepper kwam eren,
heeft Marc dit leven verlaten en is binnengetreten in de
eeuwigheid des Heren. Zijn gelovige gezindheid en zijn
kerkelijke trouw zaten diep in zijn hart geworteld. Dat geloof
heeft hem in zijn leven gesteund tot in zijn ziekte. Toen de
kwaal waarmee hij sinds maanden worstelde, in alle ernst
toesloeg, vroeg hij zelf om de laatste Sacramenten te
ontvangen, die hem gereed maakten voor de grote over-
tocht. Maar eerst zou hij het nog beleven dat de ziekte hem
totaal uitputte en dat hij de beker van het lijden tot op de
bodem zou ledigen. Zijn echtgenote en kinderen hebben
mede met hem geleden, bij hem gewaakt en hem met
zorgende attenties omgeven zodat zijn laatste verlangens

kon worden ingewilligd : thuis in de kring van zijn gezin te
mogen sterven.

Hij was een geduldige zieke, die bewust uitzag naar het
einde. De warmte van zijn gezin, het werk op de brouwerij en
het samenzijn met vrienden waren de bron van het geluk.
Zijn levensweg, gekenmerkt ook door zijn verering van St.-
Amelberga, mondt nu uit in de aanschouwing van God en de
nabijheid van Zijn heiligen.

Dierbare echtgenote, wij waren gelukkig met elkaar en met
ons gezin. Met de beste zorgen hebt gij mij omringd. Dank
voor zoveel liefde. Door uw geloof zult gij in de leegte die ik
nalaat troost vinden en in onze kinderen die u nabij zijn,
steun en aanmoediging.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor uw goedheid
en de zorgen die ik van u mocht ervaren. Ik hield zoveel van
u allen : uw geluk was mijn vreugde. Uw genegenheid voor
mij en voor ma gaven mij de zekerheid dat ons opvoedings-
werk degelijke vruchten heeft voortgebracht.

Dierbare broers en zusters, familie, geburen, medeparochi-
anen en vrienden van K.B.G. en van de Kaartersclub, heb
dank voor uw vriendschap en samenwerking.

Andrea DE STAEBEL, *zijn echtgenote* ;
Jan VAN HELLEPUTTE,
Marc LEYMAN - VAN HELLEPUTTE en kinderen,
Johan SCHEPENS - VAN HELLEPUTTE en kinderen,
Rita VAN HELLEPUTTE, *zijn kinderen en kleinkinderen* ;
De families VAN HELLEPUTTE, VANDER SCHELDEN,
VAN SCHOORISSE, DE STAEBEL en DE LANGHE

danken voor uw kristelijke deelneming.

De namis wordt opgedragen op dinsdag 8 november 1994
om 19 uur in de St.-Amelbergakapel.

Rouwdienst Funeralia, Zwalm - Drukkerij Van Herzele, Oudenaarde