

"k. Zal haar naam met eerbied noemen,
nu zij neerdaalt in het graf.
En Gods goedheid altijd roemen,
die mij zulk een moeder gaf."

(Guido Gezelle)



DIT WEZE EEN ZALIG AANDENKEN
EN EEN UITNODIGING TOT GEBED

VOOR MEVROUW

Marie, Anna, Julia, Germaine VAN HELLEPUTTE

weduwe van de heer **Achiel PERSOONS**,
echtgenote van de heer **Raymond, Achiel
DE SUTTER**

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove op 28 juni
1904 en godvruchtig overleden in de kliniek
St-Elisabeth te Zottegem op 14 november 1988
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Raymond, Achiel DE SUTTER

André PERSOONS-VAN DEN BERGHE Angèle,
kinderen en kleinkinderen

Chantal PERSOONS, dochter van wijlen Armand
PERSOONS-HAELTERS Marie-Jeanne

Jules PERSOONS-VANDER MASSEN Adrienne,
kinderen en kleinkind

Raphaël DE CLERCQ-PERSOONS Marie-Made-
leine en kinderen

danken U oprecht.

Het is een grote genade een goede moeder te hebben en het is steeds vroeg haar te moeten verliezen. Wij zagen moeder Germaine dan ook wegsluijmeren, rustig en kalm, gelaten en tevreden, overtuigd als zij was, dat zij een genadig oordeel zou vinden.

Zij was een heel goede moeder: zij heeft gewerkt en gezorgd zoals een brave moeder dat kan. In gebed putte zij de moed om te offeren. Zij was altijd opgeruimd en vriendelijk, altijd goedhartig en zachtmoedig, altijd genegen en gedienschtig, altijd kristelijk in de volste zin van het woord.

Ons blijft bij: haar tedere liefde en haar moederlijke bezorgdheid voor ons en vooral haar stichtend voorbeeld van diep-kristelijk leven. Haar godsdienstplichten volbracht zij eenvoudig maar als overtuigd kristen. En wanneer de ziekte haar belette naar de kerk te gaan, was zij zo blij haar «hoogdag» thuis te mogen ontvangen. Wat haar zielsgelukkig maakte was het bezoek van haar kinderen en kleinkinderen. Zij kon dan blij en dankbaar zijn.

Dierbare echtgenoot, gij hebt mij steeds geholpen bij de opvoeding van de kinderen. Ik dank u voor uw mateloze liefde en genegenheid voor mij. Onze kinderen zullen nu verder uw grootste steun zijn tot wij weer vrenigd voor altijd bij elkaar zullen zijn in de hemel.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, wilt bewaren in genegenheid en dank de gedachtenis aan uw moeder die u allen zo heeft lief gehad. Ook u allen, dank ik voor al de liefde waarmee gij me hebt omringd en voor uwe liefdevolle zorgen. Bemint steeds elkaar, zorgt voor vader en bidt voor mij.

Dank U allen voor de kleinste wenk van genegenheid, waarmee gij als familielid of als vriend haar hebt gelukkig gemaakt.

Dankbaar voor wat ze voor ons betekende bieden wij in deze eucharistie.

Tot weerziens in de Vreugde van de Heer.