

Moeder zijn is alles geven,  
Zorg en lijden, liefde en leven,  
Moeder zijn is alles derven,  
Alles ... en tevreden sterven.



Bid voor de rust der Ziel

van mevrouw

## Marie-Madeleine Van Helleputte

echtgenote van de heer

**Albert Verlinden**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 13 januari 1920 en godvruchtig overleden te Gent op 16 november 1969, voorzien van het Sacrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

Een moeder is Gods meesterwerk : haar handen zijn zorg en voorzienigheid, haar ogen goedheid, haar woorden vermaan en troost, haar hart onvermengde liefde. Zo was haar hele leven : Gods uitverkoren stille werktuig te zijn voor haar echtgenoot en kinderen.

Vreedzaam en zacht, gelijk haar leven was, is haar schone ziel teruggekeerd naar haar schepper, voor wiens eer en glorie zij geleefd heeft en in wiens heerlijkheid zij nu leven zal in eeuwigheid.

Bemide echtgenoot, mijn heengaan is een zware

slag voor U. We hebben samen gewerkt om de wereld hoger te brengen. Dank om uw genegenheid. Ik blijf over ons huisgezin waken.

Lieve kinderen, weest moedig. Doet uw best in de school en thuis. Op die manier zult ge een troost zijn voor uw goede vader. De Goddelijke Voorzienigheid doet wonderen voor wie erin geloven. Ik ben dagelijks bij u om u te steunen vooral wanneer ge te communie gaat. Blijft trouw aan het kruis dat ik op uw voorhoofd tekende twee dagen vóór mijn heengaan.

Beste familieleden en vrienden, vergeet mij niet in uw gebed vooral tijdens de Eucharistieviering.

---

De familiën

Van Helleputte, Van den Noortgaete  
Verlinden, Rasschaert

danken u om uw blijken van deelneming

---

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem