

Aandenken aan

de heer

Oscar VAN HELLEPUTTE

zoon van wijlen Seraphien en Maria DE SMET
geboren te Steenhuize - Wijnhuize op
5 september 1908 en godvruchtig overleden
te St. -Maria-Lierde op 18 maart 1996,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Namis : zondag 21 april 1996 om 11 uur.

*Ze zijn nu allen heengegaan,
de 'Van Helleputtekes', zeven broers en één zus.
Ze woonden en boerden op die grote, mooie hoeve, hoog
op de Stuivenberg. In die hoek van Lierde is alles mooi :
de zonsopgang en -ondergang, de glooiing van de
heuvels, het spel van wind en wolken, de mensen die
mekaar kennen bij naam en toenaam. Daar woonden
en werkten ze. Ze hadden ooit drie paarden voor het vele
veldwerk dat zij samen deden. Elk had zijn eigen taak.
Oscar diende als de minste knecht, het vijfde wiel. Het
zijn geruchten.*

*Oscar leek een kabouter de laatste tijd, met zijn
halflange baard. Wou hij een monnik zijn? Hij was
vroom, ging naar de kerk, deed goede werken. Een
heremiet die wat eenzaam en alleen leefde? Hij was
ertoe verplicht als laatste overledene van het
geslacht. Hij kon het aan. Oscar was verstandiger
dan je denkt. Hij wist veel, maar pronkte niet.
Waarom zou hij? Hij had niets tekort. Hij had
goede vrienden die voor hem zorgden. Zijn huis was
proper en hygiënisch zuiver. Natuurlijk sober. Had
Oscar televisie?*

*Sterft een mens zoals hij heeft geleefd? Oscar wel.
Hij heeft zich heel eenvoudig op een stoel naast het
bed neergezet. Voorgoed. Is dit de dood die traditie
is op deze Stuivenberghoeve? Allen zijn natuurlijk
heengegaan, één na één, niet overhaastig, zonder
veel omhaal, zonder aftakeling, thuis. Het is heel
goed gegaan zoals het is gegaan. Geen ziekte, geen
kliniek en huiselijk sterven, dat was hun droom.
Je zou meer willen weten over Oscar, de laatste uit
dit geslacht op de Stuivenberg, geliefd door God
omdat hij de kleinste en de minste was.*

*Oscar, vertel jij nog iets over jezelf? Je bent te
anoniem en te verzwegen heengegaan.
Zeg wat de zin van alles is.
Groet de anderen.*