

Dat Hij ruste in vrede !



TER ZALIGE GEDACHTENIS  
VAN MIJNHEER

## OSCAR VAN HELLEPUTTE

Rustend Veldwachter van de gemeente Everbeek

Oud-strijder - Oorlogsinvalide 1914-1918

Drager van verscheidene militaire en burgerlijke  
eretekens

echtgenoot van Mevrouw

**Gabriëlle VANDEPARRE**

geboren te Everbeek op 2 december 1893 en er  
godvruchtig overleden op 24 juni 1968, gesterkt  
door het Sacrament der zieken.

---

Voor de Familie is een goed echtgenoot, vader  
en broeder heengegaan. Zijn gedachtenis zal in  
ere blijven.

Voor de oudestrijders is zijn heengaan een  
nieuw bewijs dat de jaren meer slachtoffers  
maken dan de kogels. Hij die gestreden heeft  
voor het vaderland dat hij nu in de vrede ruste !

Voor ons allen is een bekende burger heen-  
gegaan. Meer dan 25 jaar heeft hij als landelijke  
politie veel geheimen gedeeld, veel wel en wee  
meegemaakt. Maar hij was steeds behulpzaam,  
rechtvaardig en eerlijk en daarom meer geacht  
door de gemeenschap dan gevreesd.

Hemelse Vader, laat onze dierbare overledene  
delen in het geluk van uw goddelijke liefde, laat  
het goede en het schone in zijn leven open-  
bloeien in uw hemels licht. Laat de gedachte aan  
hem ons sterken in geloof en kracht geven om  
goed te leven.

De families VAN HELLEPUTTE - VANDEPARRE  
en VANDEPARRE - VANDERMEEREN,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken  
van kristelijke deelneming en dan-  
ken U.

Uitg. Opdecam, Everbeek