

De dood der rechtvaardigen is allerkostbaarst in de oogen van God.
Apoc. XIV.

†

GEDENK IN UIWE GEBEDEN DE ZIEL

van Mevrouw

Prudence Van Helleputte

weduwe van Mijnheer

Karel-Lodewijk Van De Velde,

Geboren te Leuven, den 8 Oktober 1866 en overleden
te Zarlardingne den 5 Maart 1945.

Versterkt door de H. H. Sacramenten. der stervenden.

God had haar eene schoone ziel geschonken : zij was eene goede, deugdzaame vrouw, een voorbeeldige moeder, waardig in het geheugen te blijven leven van allen die haar gekend hebben. 2 Mach.

Haar gevoelig en medelijdend hart pijnigde haar zoo veel te gevoeliger bij de beproevingen die God dikwijls zijne getrouwste dienaars laat overkomen ; en de Heer legt hun dikwijls een zwaar kruis op om hun de gelegenheid te geven Jezus, hun Meester, in het lijden na te volgen. Door zijn allerbitterste lijden heeft hij ons verlost en geheiligd ; doch door zijn verrijzenis heeft Hij onze hoop op de onsterfelijkheid verzekerd.

De Heer heeft in haar eene waardige volgeling gevonden ; en rijk in verdiensten. rijp voor den Hemel, geleek hare dood aan den avond van een zonnigen dag : heerlijk nu en rustig . . . Zonder de bitterheid van den dood te gevoelen en de benauwdheden van den doodstrijd te doorstaan is zij van hier gesheden.

Teergeliefde kinderen die mij zoo veel liefde betoond hebt en mij zoo voorbeeldig verzorgd hebt, dankend bid ik u : blijft mij nog voortdurend indachtig in uwe gebeden, helpt en steunt elkander in dit leven en eens zien wij elkander terug bij den Heer.

Heer geef hare ziel de eeuwige rust.

Druk. Depessemier - Everbeek.

Troostend was voor ons uw blijk van diepgemeende deelneming bij het overlijden van onze teergeliefde moeder, schoon-moeder, schoonzuster, tante en bloedverwante

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën VAN HELLEPUTTE, VAN DE
VELDE, en VAN CAUWENBERGE,