

De wonde die ons zo scherp slaat is diep.  
o Heer, maar Gij zijt onze Vader, dat is onze  
troost. Uw H. Wil geschiede !



BID VOOR DE ZIEL  
VAN MEJUFFER

## Simone VAN HELLEPUTTE

dochter van Richard en Maria DE MAEYER

geboren te St-Maria-Lierde de 14 september 1929  
en door een smartelijk ongeluk schielijk over-  
leden te Courcelles de 25 februari 1957.

Voorzien van het H. Oliesel in extremis.

Plots werd een leven in zijn lentabloei weg-  
gerukt. O begoocheling van het leven. Uw roem  
is slechts een ijdele rook, en uw geluk ont-  
vliedt ons juist op het ogenblik dat wij menen  
het te bereiken.

Zij die ons verlaat was een vriendin van  
de plicht. Zij was zacht, genegen, en dank zij  
haar oneindig goed, karakter werd zij bemind  
door al die haar kenden. Zij was de boodschaps-  
engel der goedheid, eenvoudigheid en vroom-  
heid. Steeds vergat ze zich zelf om wat zonne-  
schijn te schenken in het leven van haar naast-  
bestaanden. Haar verschijning wel is waar was  
gering, maar de innerlijke betekenis van haar  
leven stond veel hoger zelfs dan die van men-  
sen die openlijk in de samenleving grote roem  
wegdragen. Haar hart was mooier dan een dia-  
mant zonder vlek. Door de talenten welke zij  
van God ontving werkte zij zich op en be-  
reidde zich een schitterende toekomst voor.  
God heeft anders beschikt !

O wrede beproeving, onbarmhartig hebt gij  
ons neergeveld, maar met kristene gelatenheid

buigen we eerbiedig het hoofd en bidden God:  
Heer help ons, op U stellen wij al ons vertrouwen.

O dood, gij scheidt door uw harde wreedheid  
hen van elkaar die door een grootse liefde zo  
innig verbonden waren.

Duurbare ouders, dit schielijk scheiden is wel  
hartverscheurend, aanvaardt deze beproeving  
echter als ware kristenen. Mijn lichaam is niet  
meer, mijn plaats in uw midden blijft open.  
maar mijn liefde sterft niet, die zal steeds ons  
huisgezin vervullen, ik blijf U dankbaar voor  
de vele opofferingen en al het goede dat U  
mij met een onbaatzuchtige liefde hebt geschon-  
ken. Ik was zo gelukkig bij U, moge deze ge-  
dachte uw opengereten hart balsemen.

Mijn duurzame zuster, broeder, verloofde en  
familieleden, weest gij nu de troost onzer ouders,  
lenig hun smart door uw zelfopoffering, weest  
goed voor elkaar, steunt elkaar in de harde  
strijd van het leven, en bidt voor mij.

Ik zal van hierboven waken over U en de  
goede God smeken dat hij U zijn genade zou  
geven, veel genade Gods, om offervaardig door  
het leven te gaan, offeren voor elkaar, dit zal  
het geluk terugbrengen in ons zwaar getroffen  
huisgezin.

**Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.**

De familiën **VAN HELLEPUTTE, DE MAEYER,**  
**DE RUYVER** zijn zeer erkentelijk  
voor de blijken van kristelijke  
deelneming en danken U.