



VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw

VALENTINE VANHELLEPUTTE

echtgenote van de Heer

Albert DETANT,

geboren te Everbeek op 11 oktober 1899 en
er overleden op 15 maart 1975,
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Haar leven was zo kristelijk schoon,
Rijk geurend in Gods minne,
Zacht ook was haar dood, om 't loon
Dat voortaan zou beginnen. (G.G.)

Geen betere woorden dan die van de pries-
ter dichter om het leven en het sterven van
deze vrouw te schetsen. Moeder is gestor-
ven : niet haar gaven. In al haar eenvoud
was zij een voortreffelijke ziel en hoogstaan-
de moeder. Wat 'n zorg heeft ze gedragen,
rusteloos was ze bezig, met ledige handen
zat ze nooit. Zij die met haar woonden zul-
len haar prijzen en danken voor alles wat
ze deed.

In innige dankbaarheid zullen wij aan dat
alles blijven denken ; onze liefde zal bij
haar blijven door ons dagelijks gebed voor
haar zielerust.

Mijn beste man, mijn kinderen en kleinkin-
deren, veel zorgen hebt gij mij gegeven, uw

liefde ook en genegenheid. Ik dank U voor
dat alles. Gij treurt nu omdat ge mij niet
in uw midden meer ziet, maar troost U. Ik
ben niet van u weg. Ik blijf met u verbon-
den en wacht u in de hemel ; van daaruit
zal ik u mijn liefde en zorgen blijven geven.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeu-
wige rust.

De families VANHELLEPUTTE-VANDEPARRE en
DETANT-MORREELS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel