

Niemand leeft voor zichzelf alleen ;
Niemand sterft voor zichzelf alleen.
We leven en sterven voor God, onze Heer.
(Off. overl.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw
Laura VAN HERPE

echtgenote van de Heer Jozef DE BOCK

geboren te Heurne op 16 juni 1928 en god-
vruchtig overleden in het 'O.-L.-Vrouw
Hospitaal te Oudenaarde op 26 april 1982.
Gesterkt door de H. Sakramenten.

Wie de Heer roepen zal, niemand weet het,
maar zeker is dat voor ieder van ons dit
uur zal slaan, en gelukkig voor haar, die
het gegeven was zich op de dood voor te
bereiden, want voor haar is de dood slechts
een overgang naar een beter leven.

Zij heeft immer de last van het leven moe-
dig gedragen, in wei en wee was ze de
steun van de haren. Het werk heeft zij
immer graag gedaan, zolang ze kon.

Beste echtgenoot, kinderen en kleinkind,
ik dank u voor al de zorgen die ge aan
mij besteed hebt gedurende de laatste jaren
van mijn leven.

Heer, schenk haar ziel de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verschijne haar.

Jozef DE BOCK, haar echtgenoot ;
Gerard DE BOCK-D'HAESE Yo,
 haar kinderen ;
Liza DE BOCK, haar kleinkind ;
(Achiel VAN HERPE†)-COPPENS,
 haar moeder ;
De families VAN HERPE - COPPENS -
DE BOCK - GHIJS,

**danken U voor uw bliken van deel-
neming in hun rouw en gebeden.**

Begravenisondern. R. De Pauw-Moreels
Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12