

Het uur van de beproeving is voor ons geslagen, o Heer; we wenen, niet omdat wij zijn lot bij U betreuren, maar omdat van ons werd weggerukt, hij die ons zo dierbaar was. (H. Bernardus)



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Marcel - Remi Vanhelsewege

echtgenoot van Mevrouw

Hélène VERSTICHELEN

geboren te Parike op 25 september 1916 en er overleden op 5 februari 1974.

Er zijn omstandigheden in het leven waarin wij geen woorden vinden om uit te spreken wat er in ons omgaat. Alleen het diepe levensgevoel is in staat te vatten wat er gebeurd is en een stilzwijgen omgeeft de dingen waarin de droefheid verborgen zit. Een gevoel van onmacht maakt zich van ons meester en leidt ons naar een helpende en troostende God.

Trouw was deze man aan zijn kristelijke plichten. Als goede echtgenoot en vader heeft hij geleefd en gewerkt vol ijver voor de belangen van zijn gezin. Door ziekte tot machteloosheid gebracht, deed hij nog in-

spanningen om zich voor hen nuttig te maken.

Bemide echtgenote, kinderen en goede moeder, vergeet mij niet in uw gebeden.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust!

De families VANHELSEWEGE, SPITAELS,
VERSTICHELEN, STEVENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Uitg. Raf. Van der Geynst, Everbeek