



TOT VROOM AANDENKEN  
aan  
DE HEER  
**Maurice VAN HEMELRIJCK**  
echtgenoot van  
Mevrouw **Cécile HUYBRECHTS**

**Ere-advocaat**

**Senator**

**Oud-minister**

**Voorzitter van de Belgische Boerenbond**

**Voorzitter**

**van de Europese Landbouwfederatie (C.E.A.)**

geboren te Schaarbeek op 20 april 1901 en godvruchtig overleden te St.-Jans-Molenbeek op 8 oktober 1964, gesterkt door de Genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

---

«Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.»

---

Zijn aandenken zullen wij in ere houden met fiere dankbaarheid om wat hij was en om alles wat hij heeft verwezenlijkt. « In korte tijd bereikte hij de volmaaktheid, en voleindde zo een leven als van vele jaren. Zijn ziel was aan God welgevallig; daarom nam Hij haar zo haastig weg uit de zondige omgeving. De mensen zagen het wel gebeuren, maar ze beseften niet, en namen ook niet ter harte, dat genade en barmhartigheid verzekerd wordt aan de uitverkorenen en dat God zijn troost schenkt aan wie Hem genegen zijn. »

Voor zijn nabestaanden is zijn afsterven het heengaan van een hoogstaand en teergeliefd echtgenoot en vader. De landbouwbevolking verliest in hem een invloedrijk en gevierd voorman en geheel de katholieke gemeenschap een vooraanstaand leider en wijs raadsman.

Hij was een diepgevoelig christen die zijn leven had opgebouwd op de levenswaarde van het geloof. Zijn godsvertrouwen gaf hem de kracht om ook in de moeilijkste omstandigheden rustig, serene en moedig te denken en te handelen.

De Heer had hem begiftigd met vele talenten. Zijn scherp verstand liet hem toe verbazend vlug een toestand te doorzien en zijn sterke wil maakte het hem mogelijk met grote beslistheid logische besluiten te nemen. Zeer begripvol en zeer beheerst, kon hij door zijn bevrijdende humor en zijn sprankelende geest de grootste spanningen oplossen.

Al die gaven heeft hij kwistig ten dienste van zijn evenmens gesteld. Wie met hem ooit samenwerkte, heeft dadelijk zijn grote rechtchapenheid en openheid ondervonden, die onmiddellijk vertrouwen inboezemden.

Hij was ook de man die altijd bereid was tot een gesprek, tot samenwerking en tot verstandhouding met iedere mens van goede wil. Dat hij ons als staatsman, belast met de hoogste verantwoordelijkheid, en als voorzitter van zijn landbouworganisatie iedere dag zulk voorbeeld heeft gegeven, stemt ons tot dankbaarheid.

---

« Gelukkig de doden die in de Heer gestorven zijn, van dit ogenblik af. Ja, spreekt de Geest, aldus zullen zij van hun moeizame arbeid uitrusten. Hun daden immers komen achter hen aan. »

---

Wij bidden U ootmoedig, Heer, die altijd barmhartig zijt, laat Uw dienaar, die in U geloofde en op U hoopte, Uw eeuwige vreugde genieten en leid hem binnen in Uw hemelrijk.

---

**Voor uw bliken van deelneming danken u**

**Mevrouw Maurice Van Hemelrijck,**

**De Heer en Mevrouw**

**Jean Ouwerx-Van Hemelrijck en hun kinderen,  
de Belgische Boerenbond.**