

De blijdschap van ons hart is vergaan, onze vreugde is in droefheid veranderd; doch gelijk het den Heer behaagde, zo is het geschied. Zijn Heilige Naam zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Victor VAN HERPE

echtgenoot van Mevrouw

Zoë JOOS

Ijveraar van de Bond van het H. Hart.

geboren te Sint Blasius-Boekel de 14 september 1905 en godvuchtig overleden te Oudenaarde de 30 juli 1959, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij heeft zich bekleed met rechtvaardigheid en de gerechtigheid was voor hem gelijk aan een koninklijk gewaad en een kroon. (H. Job)

Hij had vertrouwen en stond in hoge eer bij zijn naasten. Alle zondagen op post met zijn kinderen nevens hem in de H. Mis en was een voorbeeld als ijveraar van de Bond van het H. Hart. De dierbare overledene was een deugdzame echtgenoot, bezat al het betrouwen zijner vrouw, voor zijn kinderen was hij een werkzame en liefdevolle vader. Hij was bemind van God en vele mensen zullen zijn gedachtenis in ere blijven houden.

Duurbare echtgenote en kinderen, God lone u om het werk van naastenliefde, want uw goedheid en steun in mijn ziekte maakten mij toch gelukkig.

Genadige Jezus geef hem de eeuwige rust.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Mevrouw Victor VAN HERPE, geboren Zoë JOOS zijn echtgenote,
Mijnheer en Mevrouw Gilbert RASSCHAERT-VAN HERPE,
Mijnheer Etienne VAN HERPE, zijn kinderen,
Mijnheer Marc VAN HERPE zijn schoonmoeder,
Mevrouw Theophiel JOOS-CRUYPELINCK
De Familien VAN HERPE, MERLAEN, JOOS, CRUYPELINCK.

*danken U van harte voor de blijken van
genegenheid en gebeden.*