

†  
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Irma, Marie VAN HERPEN

echtgenote van de Heer

**Florent VAN PEVENAEGE**

LID VAN DE BOND VAN HET H. HART

geboren te Schorisse op 19 februari 1889  
en overleden te Ronse op 16 januari 1967.  
voorzien van het H. Oliesel «in extremis».

Eerbiedig willen wij het hoofd buigen bij dit afsterven. Eerbiedig en vertrouwend tegenover Gods Voorzienigheid die opnieuw deze beproeving ten goede zal weten te gebruiken voor de overledene door haar het volle geluk en de volle rechtvaardigheid te schenken die de wereld niet geven kan, ten goede voor haar naastbestaande door hen genade naar beproeving te schenken en nogmaals te wijzen naar de eeuwige zin van het leven, de opdracht waarvan wij allen eens rekenschap zullen moeten geven, het doel naar hetwelk wij allen in liefde te groeien hebben.

Eerbiedig willen wij ook buigen voor de dierbare overledene. Tegenover een leven van plicht, van overgave aan de dagelijkse taak. aan de opdracht in liefde zich te schenken aan echtgenoot en kinderen en haard. Zo dikwijls werd een nieuw kruis haar op de schouders gelegd, zo dikwijls nam zij die terug op in gelovige overgave.

Onverwachts heeft zij afscheid van ons genomen. Doch, onvoorbereid was ze niet. Want haar oude dag bleef ijverig in dienstbaarheid en haar vrije tijd vulde zij met diepere gekeerdheid naar God toe in vurig gebed.

Allen die ik lief heb gehad, ik dank u om uw zorgende wederliefde; mijn dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, vaarwel tot bij de Heer; daar vind ik terug de geliefden die reeds heengingen, daar zien wij eens allen elkaar terug. Blijf sterk in uw geloof en vertrouwen. Steeds heb ik betracht een goed voorbeeld voor u te zijn: gedenk het. Eens komt de dag van een blij en eeuwig weerziens.

Heer Florent VAN PEVENAEGE,

Hr en Mw G. DE WITTE-VAN PEVENAEGE,  
en kinderen,

De families VAN HERPEN en VAN PEVENAEGE,

danken U van harte voor de blijken  
van innige deelneming en gebed.

Van Enis, Ronse.