

In de vrede van Christus...



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# ARTHUR VAN HERREWEGHE,

echtgenoot van Mevrouw

## ELIZA VAN DEN BOSSCHE.

Geboren te Woubrechtgem, de 19 februari 1872 en zachtjes in de Heer ontslapen te Munkzwalm, de 24 juni 1956, voorzien van de H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Ere-Kantonnier van Bruggen en Wegen.

Vereerd met verscheidene eretekens.

Hij bereikte een schone oude dag en was nog goed be waard voor zijn jaren. Toch kwam de dood, vroeger dan verwacht.

Al koesterde hij nog de sterke hoop dat de crisis weldra zou voorbijgaan, toch vroeg hij zelf naar de priester, en in diepe godsvrucht en onderwerping aan Gods Wil, ontving hij de Heilige Sakramenten om zich voor te bereiden tot de overtocht naar de Eeuwigheid indien het God beliefdte dat zijn uur zou zijn gekomen.

Zoals ieder mens, heeft hij ook de beproeving gekend in zijn leven, maar toch is hij gelukkig geweest en behield een opperuumd karakter tot zijn laatste dagen toe en in goedhartigheid heeft hij velen dienst bewezen.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, dank voor alles wat ge voor mij zijt geweest. Dank vooral aan u die zo goed geweest zijt voor mij in mijn oude dag. Moge God het u lonen. Laten we thans voorts voor elkander bidden. God zegene en beware u allen.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op u.

(300 dagen afluat)

Mevrouw Arthur VAN HERREWEGHE, geboren Eliza VAN DEN BOSSCHE,  
Mijnheer en Mevrouw Hector VAN HERREWEGHE, (VAN HUFFEL-†)-GER-  
MEYNS, kinderen en kleinkinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Omer PELEMAN VAN HERREWEGHE en kind,  
Mijnheer Maurice VAN HUFFEL (VAN HERREWEGHE†), kinderen en kleinkind,  
Mijnheer en Mevrouw Firmin ROELANDT VAN HERREWEGHE en kind,  
De familieën VAN HERREWEGHE-DE LANGHE  
en VAN DEN BOSSCHE-VAN DEN BERGHE.

*danken U van harte voor uw gebeden en blijken  
van deelneming betoond in deze rouw.*

.....  
Drukk. A. Darragas, koster, Munkzwalm.