

AVE † MARIA  
BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW  
MARIE-SIDONIE  
VAN HERREWEGHE

weduwe van  
Mijnheer JAN BAPTIST DE WEIRELD

geboren te Denderhoutem den 18 Juni 1855  
en vreedzaam in den Heer ontslapen  
te St-Blazius-Boekel den 20 September 1949  
verlicht door de H.H. Sakramenten der zieken en  
den Apostolischen Zegen in articulo mortis

Het 94 jarig leven van deze eerzame vrouw draagt het dubbele kenmerk van diepe godsvrucht en trouwe plichtsvervulling. Slechts twee wegen heeft zij bewandeld: de weg naar de kerk en de weg naar haar werk. De wegen van de wereld waren haar totaal vreemd. Haar enige maar bestendige bezorgdheid was het geestelijk en tijdelijk welzijn van haar beminden echtgenoot en talrijke kinderen. De Heer drukte op dat lange leven het goddelijk zegelmerk van het lijden en de beproeving en het was stichtend te zien hoe eenvoudig haar levendig geloof over alles heenkwam. Wijs en gediensstig steeds gelijkmoedig, zacht en zeer mild voor allen, was zij door iedereen bemind en geëerd.

Dierbare Moeder, uw Kinderen en Kleinkinderen, (waaronder er een op weg is naar het priesterschap) zullen uw heilig voorbeeld en wijze lessen niet vergeten. Laat uw thans vergeestelijkt moederschap, samen met het vaderschap van uw wijzen man, ons allen omringen, helpen en geleiden, veel werkdadiger en krachtiger, verlichter en dichterbij dan vroeger. Wij blijven voor U bidden; zorgt Gij voor ons, met al onze dierbaren van daarboven, opdat bij het gelukkig wederzien in den Hemel erniemand van ons ontbreke.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
7 j. & 7quadr

Horebeke. druk. De Clippele

De Familien

DE WEIRELD, VAN HERREWEGHE en SONCK;

*BEDANKEN van harte voor de blijken van  
kristelijke en innige deelneeming hun betoond*