

Zalig zij die in de Heer sterven, zij rusten in vrede.



IN VREDE RUSTE DE ZIEL
van Mijnheer

Frans VAN HERREWEGHE

weduwnaar van Mevrouw

MARIA VAN WESEMAEL

geboren te Erpe, de 5 Juni 1865 en er gedvuchtig
overleden de 19 April 1955.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Deze duurzame overledene was een man van diep en onwankelbaar geloof, met een rotsvast betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid. Zijn grootste geluk vond hij er in anderen te helpen en te steunen zoveel het in zijn vermogen was. De achting en de genegenheid van al die hem kenden was dan ook hier op aard reeds de beloning van deze rechtvaardige man.

Kalm en gerust zag hij dan ook de dood te gemoet met de gelatenheid van iemand die zijn taak hier heeft volbracht. Na het ontvangen der laatste HH. Sakramenten ging hij bij Hem die hij gans zijn leven trouw had gediend.

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw genegen liefde. Van uit de hemel waak ik over uwe gezinnen. Leef zo als ik het u heb voorgedaan. Blijft trouw aan ons dierbaar geloof, want dat brengt ons eens allen terug samen in blijvend en eeuwig geluk.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

.....
Drukk. St-Maarten, Erpe.

De familiën VAN HERREWEGHE,
VAN WESEMAEL en
DE WOLF,

ten zeerste getroffen door de bliken van
deelneming betoond bij het afsterven van hem die
ons zo dierbaar was,

DANKEN U VAN HARTE.