

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U,



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Gustaaf VAN HERREWEGHE

weduwnaar van Mevrouw

PAULINE. ALFONSINE SPILIERS

geboren te Woubrechtgem op 12 september 1887 en godvruchtig overleden te Aspelare op 3 juni 1971. Gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

**Oud-Burgemeester van St. Antelinks
Vereerd met de Gouden Palmen
der Kroonorde
en de Burgerlijke Medaille 1e Klasse.**

De duurzame overledene was een man van de oude stempel : liefdevol en bezorgd voor zijn kroost, hij was een man van plicht goedhartig en gediensig. Omtrent 12 jaar was hij Burgemeester der gemeente, plichtbewust zijn taak vervullend voor 't welzijn van iedereen. Ook maakte de goedhartigheid van zijn inborst hem vele vrienden en de edele gevoelens van zijn ziel verwierven hem de algemene achting

Na een leven van werkzaamheid genoot hij een gelukkige en rustige oude dag, midten de liefde van de zijnen.

De dood heeft hem niet verrast want door een levendig geloof verlicht heeft hij er zich ootmoedig en kristelijk op voorbereid gedurig herhalend in zijn ziekte : H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. Hij ontsliep in die vrede en die volkomene onderwerping, welke voor deze die tot God gaan een kostelijke genade is en voor deze die overleven een zoete troost.

Bemide kinderen en kleinkinderen, duurzame familie, ik zegen U, vaartwel ! Mijn levenstaak is ten einde. Heb dank voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen, Vergeet vader en moeder niet in uw gebeden. Sterker dan de banden van bloed zijn deze van het gebed.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Heer en mevrouw Karel HERREMANS-VAN
HERREWEGHE en zoon ;

Heer en mevrouw Jozef DE PAUW-VAN
HERREWEGHE ;

Heer en mevr. Florent VAN HERREWEGHE-
DE PELSMAEKER, kinderen en kleinkind;

De families VAN HERREWEGHE, SPILIERS,
DE LATTE en CORRIJN.

dancken U voor uw blijken van
innige deelneming in hun rouw.