

*Ik droomde  
dat het leven vreugde was.  
Ik leefde en ik merkte  
dat het leven dienen is,  
dat dienen vreugde is.*

*Tagore*



Vroom aandenken aan

DE HEER

**Julien VAN HERZEELE**

echtgenoot van Simonne KINT

Geboren te Zottegem op 30 november 1928  
en er overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
op 19 oktober 2000,  
gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

—————  
*De namis wordt opgedragen op  
vrijdag 24 november 2000 om 18.30 uur  
in de decanale kerk Sint-Pietersbanden te Brakel.*

Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen bij  
Hem te wonen in Zijn glanzend huis;  
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,  
Je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.  
Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven,  
Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van  
verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in  
onbegrensde tijd.  
Je bent niet dood - Maar ach, ik zal je missen, zoals  
een mens de meest-geliefde mist.  
De jaren van geluk zijn niet meer uit te wissen.  
En ik geloof : God heeft zich niet vergist.

*Nel Benschop*

—————  
Uw aanwezigheid en uw medevoelen  
waren voor ons een troost,  
wij danken U ervoor.  
De familie.

Begr.-Fun. b.v.b.a. Raoul, Brakel, Tel. 055/42 24 49

