



„Men kan de dood geen ongeluk noemen, als een goed leven eraan voorafging.”

(St.-Aug., De Civitate Dei, b.1)

Gedenk in Misoffer
en vurig gebed de ziel
van zaliger

Petrus Frans VAN HERZELE

Weduwnaar van Mevrouw
Maria Celina LIEVENS

geboren te Denderleeuw op 8 november 1875, die
gesterkt door de laatste Heilige Sakramenten, kalm
en vreedzaam, het verbeerlijkte leven te gemoet ging,
op 24 september 1957, in de gezegende ouderdom van
81 jaar.

Lid van verschillende
Godvruchtige Genootschappen.

Bij het heengaan van vader komen ons vanzelf
de woorden van de grijze profeet Simeon voor de
geest, die hij bij de ontmoeting van het Jezuskind in
de tempel uitgesproken heeft: Laat nu. Heer. uw
dienaar gaan in vrede naar uw woord, want mijn
ogen hebben uw heil aanschouwd... Zo mocht vader
de Heer in het Allerheiligste Sakrament in zijn
laatste dagen ontmoeten. Het was een scheiden in
vrede, een rustige overgave aan zijn heilige wil. Laten
wij hiden opdat zijn ogen nu het heil mogen
zien dat God bereid heeft voor allen die in Hem geloven
en Hem beminnen.

Dierbare kinderen en huisgenoten, hebt dank
voor uw zorgvolle toewijding mij betoond. In Gods
liefde blijven wij verenigd.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

De Heer en Mevrouw Valère MICHEL-VAN HERZELE en kinderen,
De Heer en Mevrouw Adolf VAN HERZELE-APPELMANS en kinderen,
De Heer en Mevrouw Frans VAN HERZELE-OPDENBOSCH en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen:

De familiën VAN HERZELE, VAN DEN BORRE, LIEVENS
en SCHELFHOUT,

betuigen u hun oprechte dank voor uw gebeden
en blijken van kristelijk medevoelen betoond
bij het overlijden van de heer

Petrus Frans Van Herzele

Begravenissen Oscar De Poorter
Denderleeuw