

Kom, goede en getrouwe dienaar....



GELOVIG AANDENKEN AAN
DE HEER

Joris VAN HESSCHE

Echtgenoot van Mevrouw

Louise DE COOMAN

Geboren te Oosterzele op 22 augustus 1911 en
aldaar godvruchtig overleden op 8 november 1985,
voorzien van de Heilige Sacramenten der Zieken
en de Apostolische Zegen.

Oudstrijder 1940-1945

Ons leed is groot! Een beminnelijk mens is van
ons weggegaan...

Trouwe echtgenoot, voorbeeldige vader, lieve
familiant en buurman, een mens om van te hou-
den! Zijn woord was oprecht en eerlijk, zijn ar-
beid toegewijd, bekwaam en van harte voor de
zijnen, zijn humor was fijn en onverstoortbaar.

Wij zullen U missen, lieve Echtgenoot, goede
Vader, wijze en gulle buur en vriend. Wij zullen.
U missen in onze parochiekerk, de zondag in de
H. Mis, waar U zo trouw aan waart en bleef zo-
lang als U mogelijk was. Joris, goede en trouwe
dienaar van God en mensen, Gij hebt niet voor
niets geleefd maar laat een mooi spoor van
vruchtbaar leven na. Wij willen het in ere hou-

den, U blijven gedenken in het trouw volgen van
Uw voor-beeld...

Lieve Louise, wij hebben zeer veel samen beleefd,
blijje gebeurtenissen in ons gezin, ons boeren-
werk, onze familie en buurt: geen beproeving
kon ons samenzijn verstoren. Ik ben U daar zeer
dankbaar om, zeker om Uw fijne zorgen, samen
met de Kinderen, in mijn laatste maanden. Onze
liefde blijft eeuwig trouw, dat is Gods woord
voor U en mij. Laat Uw vreugde en dank dan
deze pijn overwinnen!

Beste Kinderen, dank U dat U de goede weg wilt
blijven volgen: daarin gingen wij U voor. Dank
om Uw wederliefde voor Moeder en mij. God
zegene U en Uw gezinnen.

Beste Familieleden, burens en vrienden, om alles
wat mooi was en blijft: dank.

H. Maria, bid voor ons, NU, en in het uur van
onze dood... Amen.

De families:

VAN HESSCHE, DE COOMAN, DE SUTTER
en D'HAUWERS,

danken U voor de blijken van medeleven
in hun rouw.

Uitg. J. Rijdant, koster - Oosterzele