



Met dankbaarheid en liefde denken wij terug  
aan

MEJUFFROUW

## **Maria VAN HESSCHE**

Geboren te Michelbeke 4-10-1917 en  
overleden te Zottegem 1-7-1984.

Gezalfd met de sacramenten der zieken.

Beste vrienden, (tekst van overledene)

Met de hulp van familieleden en vrienden heb ik 35 jaar een zwaar kruis gedragen...

Zoals mijn ouders heb ik steun gezocht bij de Heer. Ik hield van het leven en kon tevens geduldig het lijden aanvaarden.

Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd, niet van het leven - is zich zelf blijven - zoals men geworden is. Sterven is het ene mysterie verlaten om het andere in te gaan - dat is op het woord van Jezus de hoop wisselen voor de zekerheid dat God liefde is.

Ik dank U allen beste familie en vrienden en vooral mijn zuster Rachel voor de grote genegenheid en jarenlange inzet.

Tot weerciens in de hemel.

Maria.



Voor de blijken van medeleven danken U :

Mevrouw Valère De Grootte-Van Hessche Rachel,  
Jacques en Martine De Grootte-Van Den Broucke,  
François en Marie-Roze De Mulder-De Grootte,  
Paul en Marie-Christine Janssens-De Grootte,  
Marc en Anne-Marie De Grootte-Sackx.

De families Van Hessche - Van Der Stock -  
De Lacroix.

