

Wie in Mij geloof,
zal eeuwig leven !

(Christus)



Vrome gedachtenis aan

DE HEER

Maurits, Jozef VAN HESSCHE

weduwnaar van **Mevrouw Maria VAN DAELE**

geboren te Eine op 13 november 1901
en in de Heer ontslapen te Oudenaarde
op 19 oktober 1989,
gesterkt door de genademiddelen van de
H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Als oudste zoon van tien kinderen moest Maurice al spoedig in het gareel. Toen zijn vader al te vroeg overleed had hij zijn oudste de opdracht en taak meegegeven naast moeder voor zijn broers en zusters te zorgen. Toen hij zelf een gezin had opgebouwd dat kinderloos bleef, kwam hij als bekwame wever goed aan zijn brood in de verschillende weverijen van Eine. In de weekeinden was hij er nog haarkapper bij van geburen en vrienden. Maar zijn voornaamste liefhebberij waren zijn duiven en een boomke kaarten. Hij was een gewaardeerde makker, die in het gezelschap vreugde en blijchap bracht.

Eenvoudig en goed van hart leefde hij samen met zijn vrouw oprecht gelukkig.

Het overlijden van zijn echtgenote brak dat geluk, niets of niemand kon hem er weer bovenop krijgen. Toen hij van zijn duivensport moest afzien was niets hem nog het leven waard. De hulp van zijn familie, vooral van zijn nichten, hun genegenheid en opbeuring konden niet baten. Twee jaar geleden na een pijnlijke val besloot hij in het rusthuis van de Meerspoort te blijven. Goede zorgen en oppas te spijt. Maurice kwijnde weg en als een dovende kaars is hij stil van ons heengegaan.

Dierbare broers, zusters, neven en nichten: de opdracht die mijn stervende vader had opgedragen heb ik zo goed mogelijk trachten te vervullen. Ik mocht dan ook uw dankbare genegenheid en liefdevolle verzorging lange tijd ondervinden. Dank u en vergeet mij niet in uw gebede.

Een laatste dankwoordje ook voor het personeel van het rustoord, wiens goede, opwekkende diensten ik twee jaar ontvangen mocht.

Heer God, als wever heb ik mijn leven goed gegeven. Ik breng het nu als een afgewerkt stuk terug. Tijdens mijn aardse leven mocht ik op u steunen en betrouwen. Neem mij nu op in de eeuwige vreugde van het vaderhuis.

De families VAN HESSCHE, VAN DAELE,
VANDEN HOUTTE en VANDEN BERGHE,
danken u voor de blijken van deelneming
en gebed.

Rouwleiding Vanquickenborne, Petegem.
Drukk. Lelieur-Van Lancker, Petegem-Welden.