



Duurbaar aandenken aan

MEVROUW

**Blanche VAN HEUVERSWYN**

weduwe van

de Heer Frans D'HAeyer

geboren te Oubrakerl op 23 juni 1912 en op  
17 januari 1991 aan onze liefde ontnomen in  
de H. Hartkliniek te Asse, voorzien van het  
Sakrament der zieken.

Voor uw troostvolle blijken van deelneming  
en voor uw vrome gebeden, danken U :

Laurent en Violette  
BOURDEAUD'HUY - D'HAeyer,

De families  
VAN HEUVERSWYN, D'HAeyer, MODDE en  
LABEAU.

*Lieve moeder,  
wij danken u voor  
dit schone leven.  
Wij kunnen u niets meer geven  
maar gij gaf ons veel  
om verder te leven.  
Dank voor uw goedheid  
en liefde.  
Wij blijven altijd één  
in de liefde van God.*

—  
De plechtige uitvaartmis had plaats in de  
Sint-Martinuskerk van Asse op woensdag  
23 januari 1991 om 10.30 uur.

—  
Drukk. Van Geertruyen — Asse  
Begr. Gebr. Van Hemelrijck — Asse