

TOT VROOM AANDENKEN

aan  
de Heer

GILBERT - ROGER  
VAN HEUVERS WIJN

weduwnaar van Mevrouw

MARGRIET HOEBEKE

geboren te D'Hoppe-Vloesberg, op 29 januari 1914,  
en godvruchtig overleden in de Kliniek Hogerlucht  
te Ronse, op 23 november 1969,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

Oud-Strijder 1940-1945.

Jezus droeg zijn kruis naar de kalvarieberg.  
Geen klacht kwam over zijn lippen.

In stilte verdroeg Hij zijn lijden voor ons  
allen. Hij troostte waar het nodig was en  
op het kruis sprak Hij de troostende woorden : „ Vader, in uw handen beveel ik mijn  
geest. „

Roger volgde Jezus van dichtbij. Nooit een  
klacht. Steeds opgeruimd en behulpzaam  
was zijn leven. Blij ging hij naar zijn Va-  
der met de boodschap : „ Maakt elkander  
gelukkig, het is niet moeilijk. „

Beste Vader, Zoon en Oom, we danken U  
voor uw voorbeeld. Blijf ons verder helpen  
van uit de Hemel.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.  
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht :

De Families VAN HEUVERS WIJN,  
HOEBEKE,  
MODDE,  
GODIJN.

---

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470