



"De mens, gemaakt uit stof,  
keert terug naar de aarde,  
zijn levensgeest naar God,  
oorsprong van het leven".

(Prediker 12,7)

Wij gedenken dankbaar in ons gebed

DE HEER

**Omer VAN HEUVERSWYN**

weduwnaar van Mevrouw Marie DE SMYTER

geboren te Asper op 22 mei 1897 en er godvruchtig overleden op vrijdag 3 mei 1996, gesterkt door de Ziekenzalving.

- OUD-STRIJDER 1914-1918 - VUURKRUISER 1914-1918.  
- VEREREMERKT MET VERSCHILLENDE ERETEKENS  
VAN DE OORLOG 1914-1918.

(†)Gaston en Cécile BEKAERT-VAN HEUVERSWYN,  
Zuster Theophila-Annaïs VAN HEUVERSWYN,  
René en Christiane ROOBROUCK-VAN HEUVERSWYN,  
Achiël en Elisabeth DE RUYCK-VAN HEUVERSWYN,  
Adelin en Agnes VERLEYEN-VAN HEUVERSWYN,  
*zijn kinderen;*  
*evenals zijn kleinkinderen, achterkleinkinderen en*  
*de families VAN HEUVERSWYN-DE SMIJTER-DE CLERCQ*  
en VAN DEN ABEËLE

Namis: woensdag 22 mei 1996 om 19 uur.

Gij, Heer, zijt steeds mijn toevlucht geweest.  
Voordat de aarde was voortgebracht,  
zijt Gij, God, van eeuwig tot eeuwig.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof.  
Voor U zijn duizenden jaren als één dag.

Ons leven ontkiemt in de morgen.  
In de avond is het reeds verwelkt.

De maat is zeventig jaar,  
en als wij heel sterk zijn negentig,  
ook al heb ik naar de honderd verlangd.  
Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg,  
en snel komt het uur van vertrekken.

Leer ons daarom onze dagen naar waarde schatten  
en zo te komen tot wijsheid van hart.

Uw zegen, Heer, moge over ons waken.  
Vergeld nu met vreugde de dagen van leed.  
(naar Psalm 90)

Dank U, vader,  
wees nu gelukkig bij moeder  
en al onze familieleden en vrienden.  
Spreek nu voor ons ten beste,  
totdat wij eenmaal en voor altijd  
opnieuw samen zullen zijn  
in de vrede van onze gekruisigde  
en verrezen Heer.

Begrav. EVERAERT, Nazareth - Tel. 385.45.19 Drukk. DEBOCK-Asper