

Zalig zijn zij, die in Gods liefde sterven !



**BID VOOR DE ZIEL**

van de Heer

**ALFONS VANHEUVERZWIJN**

echtgenoot van wijlen Mevrouw

**ELODIE COUSAERT**

geboren te Heurne op 26 februari 1876 en godvruchtig  
overleden te Zingem op 27 november 1965,  
gesterkt door de sacramenten der zieken.

**Lid van verscheidene godsdienstige verenigingen.**

Als zorgzame man, opgaande in zijn bedrijf, midden zijn gezin, passend op zijn vee en zijn gewassen, was hij vertrouwd met 't mysterie van het groeiende en het kwijnende leven. Voor hem was dat alles als een zegen door God onverdient geschonken. Alle groei en bloei rondom hem was God ter ere, en wat wegkween en verging diende plaats te maken voor nieuw leven. Hij was verzoend met het mysterie van komen en gaan in dit leven.

Ook voor zichzelf voelde hij, onafwendbaar, het einde nader komen. Hij was bereid.

Als diep-gelovig man leefde hij als het ware opgenomen in de sfeer van het eeuwige, wars van alle ijdelheid. Hij wist wat blijft en wat voorbijgaat. Daarop was zijn leven afgestemd. Zijn stil en eenvoudig schoon leven is voor ons allen een toonbeeld van onwrikbare trouw aan God en Kerk.

H. Hart van Jezus, trouw heb ik U gediend, geëerd en bemind door mijn maandelijks Communie, wees mij daar-

om genadig, behoud al mijn kinderen en kleinkinderen in aanhankelijke liefde tot U, aan elkaar en aan hun afgestorven vader en moeder.

Bemide kinderen en kleinkinderen, blijft mijn voorbeeld inachtig en bidt voor mij. Gij vooral, mijn kind, die uw leven aan de Heer en de uitbreiding van Zijn Rijk hebt gewijd. Dat God U allen zegene en in Zijn vrede beware.

De heer en mevrouw Jozef VANHEUVERZWIJN - DEVOS  
en kinderen,

de heer en mevr. Emiel VANHEUVERZWIJN-VERGUCHT  
en kinderen,

eerw. zuster M.-Christine (mej. Anna VANHEUVERZWIJN)  
burgemeester en mevrouw Charles VANHEUVERZWIJN-DE  
CLERCQ en kinderen,

de heer en mevr. Rafaël HOLLAERT- VANHEUVERZWIJN  
en kinderen,

de heer en mevr. Hubert VANHEUVERZWIJN - DE VRIEZE  
en kinderen,

**danken U van harte voor Uw bliken  
van medevoelen en Uw gebeden.**