

Roemt niet op den dag van morgen, want gij weet niet
wat hij meebrengen zal.

Spreuk XXVII, 1.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ELODIE VAN HEUVERZWIJN

echtgenoot van Mijnheer Hilaire Verstichel,

geboren te Kruishoutem den 8 Dec. 1871 en godvruchtig overleden te Oudenaarde den 10 Maart 1944,
gesterkt door al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

«Bewaart 't aandenken van uwe moeder in uw hart.»
Eccl. 37, 6.

Als 'n beste moeder hebben wij haar gekend! Door deugdzaam ouders opgevoed was ze voorbereid op een schoon familieleven. Zoo heeft ze van in den beginne in haren huiskring, die ze boven alles liefhad, de volle maat gegeven van haar moederliefde: met haar trouwen echtgenoot kende ze slechts zorgen en werken van den vroegen morgenstond tot den laten avond, 35 jaren lang gansch aan haar taak, om toch aan haar geliefde kinderen een goede opvoeding en een schoone toekomst te kunnen verzekeren; en vooraleer in te slapen, liet ze nooit na door vrome gebeden den zegen te vragen aan den Heer over haar werk en haar gezin. Zoo was haar leven eenvoudig en schoon, en ook verdienstelijk voor den Heer, en dragen haar geliefden dankbaar hare gedachtenis mee op den verderen levensweg.

Zware beproevingen bleven haar ook niet gespaard, doch met haar sterk karakter wist zij ze te dragen in kalme gelatenheid. Nochtans wanneer een tweede kind haar werd ontnomen... haar lieve Adrienne, die door 'n smartelijk ongeval werd weggerukt, toen brak haar moederhart, en werd haar sterke gezondheid zoodanig geknakt, dat zij vóór de jaren, uitgeput door verdoken moederleed, naar den Heer is teruggekeerd.

Beminde echtgenoot en kinderen, die mij met zoveel goedheid en teedere zorgen hebt omringd, weent niet bovenmaet om mijn onverwacht heengaan; hierboven bij den Heer blijf ik over u waken en voor u bidden. Blijft gij rond vader in innige liefde verbonden, & weest steeds getrouw aan de goede voorbeelden waarmee ik u voorig. Gelieft ook, samen met mijne goede zuster

en bloedverwanten alle, te bidden voor mijn zielerust, in de hoop eens elkaar terug te vinden in 't Rijk van ongestoorde vrede.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Mijnheer Hilaire VERSTICHEL;

Mijnheer en Mevr. Theo KUMPS-VERSTICHEL en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Leon VERSTICHEL-ROOS;

Mijnheer en Mevrouw Maurits VERSTICHEL-ROGGE;

Mijnheer Roger VERSTICHEL;

De Familjen VAN HEUVERZWIJN, VERSTICHEL en VERHOEYEN;

Zeer gevoelig om de blijken van innige deelneming in den rouw, bij het afsterven van hun teergeliefde echtgenoot, moeder, schoonmoeder, grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante, nicht en bloedverwanten,

DANKEN U.