

« Tot wederzien, tot wederzien !
al waar het moge wezen ;
nalang- of korten tijd, misschien
in 't ongekend na dezen. » (G.G.)

+

Gedenk in uw gebed, de Heer

Eddy, Gaston *ZOON VAN LUCIEN*
VAN HOECKE *en SOETENS*
GHISLAINE

Geboren te Oudenaarde op 8 mei 1957
en overleden na een smartelijk ongeval
te Gent op 9 november 1989.
Gesterkt door het gebed van de kerk.

—

Het beste proza kan niet weergeven wat
wij, de ouders, broers en familie, voelen
bij dit ontijdig vroeg afscheid. Troost vinden
we echter in het prachtige gedicht van
Guido Gezelle « Herfstgetij », waarin deze
priester-dichter zijn - en ook ons - geloof
in de geborgenheid van het hiernamaals
uitdrukt.

De families

Van Hoecke, Soetens, Roos en Simacys
danken U.

Namis in de St. Martinuskerk te Opbrakel
op zondag 26 november 1989 om 10 uur.

„ HERFSTGETIJ ”

Hoe zeere vallen ze af
de zieke zomerblaren ...
t'is bestemd en 't staat geschreven ;
't wil en 't zal
dat daar duurt of schijnt te duren,
twintig jaar of twintig uren
sterven al !

Groote God, die leeft oneindig,
steunt mij, als ik sterve ellendig ;
en Uw woord
dat mij heeft der dood gegeven,
helpe mij om her te leven
eeuwig voort !

Nu is't duister al en droevig,
lastig, leedzaam en intreurig ;
waar ik ga
waar ik zoek of waar ik dale,
uitgeweerd gij, heldere strale
van 't hierna !

Vrijdt mijn arme ziele, O vrome
Heiland, dat zij te U waard kome
zonder scha ;

Dat ze, in Uwen schoot geborgen,
na dees bittere wereldzorgen
rusten ga !

Rouwleiding Am, Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel