

«Bij het vallen van de avond zei Jezus :
Kom, laat ons naar de overkant gaan».

Marc. IV, 35



Bid voor de ziel van
MIJNHEER

Nestor VAN HOECKE

echtgenoot van Mevrouw

Martha BUYENS

geboren te Mater, op 12 februari 1888
en godvruchtig overleden te Ename,
op 30 december 1968,

gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Een goed en vroom man is in volle overgave aan Gods H. Wil heengegaan. Gesproken uit de boerenstand, was hij heel en al gehecht aan zijn volk, zijn hoeve, zijn akkers. Jaar in jaar uit leefde hij het wonderse spel der seizoenen mee en voelde, beter dan wie ook, de afhankelijkheid van de mens tegenover zijn Schepper. Het bracht hem tot diep geloof en rotsvast vertrouwen in Gods Voorzienigheid. Onwillekeurig denken we aan hem bij het overwegen van Jezus' woorden : «Het gaat met het Rijk Gods als met een man, die zijn land bezaait ; hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe.

Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het toelaat, slaat hij er de sikkel in, wat het is tijd voor de oogst». Mc. IV, 26-29.

Wat hij zoveel jaren in de oogsttijd zelf heeft gedaan, dat heeft Jezus nu aan hem voltrokken : de Angelusklok luidt... de vrome landman heft op zijn akker de garven ten hemel en voert ze mede naar zijn schuren... O. L. Heer haalt ook zijn oogst binnen : de landman wordt geheven : kom gezegende van mijn Vader !

Zijn leven was af ; de Heer mocht komen !
Duurbare echtgenote, liefste kinderen en kleinkinderen, naar u gaat mijn oprechte dank voor uw genegenheid en uw toegewijde zorgen tijdens mijn ziekte. Weest 'n steun voor moeder en blijft eensgezind in het leven. In gebed verbonden, verwachten we de dag van het eeuwig samenzijn.

Beste familie, vrienden en kennissen, beveelt mijn ziel aan de Heer aan in een vurig gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Mevrouw Martha VAN HOECKE-BUYENS,

De Heer en Mevrouw

Robert VAN HOECKE-EECKHOUT
en kinderen,

De Heer en Mevrouw

Antoine ZANDECKI-VAN HOECKE,

kinderen en kleinkind,

Mejuffer Hillona VAN HOECKE,

De families

VAN HOECKE, BUYENS,

VAN HOUTTE, DE MEULENEIRE,

DANKEN voor de blijken van deelneming.

Drukkerij Vandevelde