

Wij aanbidden en loven U, o God, omdat Gij door Uw kruis de wereld verlost hebt.



VROOM AANDEKEN AAN HET AFSTERVEN
van MEVROUW

Marie-Louise VAN HOEKE

echtgenote van Mijnheer Gustaaf De Smet, geboren te Velzeke-Ruddershove de 4 Februari 1873 en met grote gelatenheid overleden te Sint Maria-Oudenhove, de 16 November 1950, voorzien van de rechten onzer Moeder de H. Kerk. Zij was lid van alle godsdienstige genootschappen der parochie.

Mijn God, wij danken U zeer voor de grote gave van onze echtgenote en moeder die Gij nu tot U hebt willen terugroepen. Wij danken U zeer voor haar minzame omgang en haar grote toewijding in dienst van ons allen. Wij danken U voor het goede voorbeeld, dat wij aan haar mochten voor ogen hebben, en voor de christelijke opvoeding, die zij ons heeft medegegeven. Heer God, zo een afscheid doet veel pijn, want goede mensen laten in ieders hart een leegte achter, maar zie, hoewel zeer bedrukt, hebben wij geloof en vertrouwen. Wij geloven op Uw woord in de eeuwige zaligheid, die Gij nu, Heer, aan onze echtgenote en moeder wel zult schenken om haar vele jaren onberispelijke levenswandel voor Uw oog. Wij geloven daarenboven in het zalig weerzien, waar geen scheiden en geen droefheid, geen beproeving en geen smart meer is, maar slechts de zalige aanwezigheid van U en onze dierbaren. Geef ons dan, Uw kinderen, o Vader, de bijstand om recht en schoon te leven.

— Dierbare echtgenoot, goede Vader, ons afscheid is vol smart. Kom, schep moed, ik ben in volle berusting bij de Heer gegaan, Die van nu af Uw enige steun en enig mikpunt is. Draag

Uw smart. Ge zijt in 't zicht van het paradijs.

— Mijn beste kinderen, zijt allen goede heilige mensen. Ik, uw moeder, zocht u in die richting voor te gaan. Mijn enige nalatenschap is de schoonheid en de deugdzaamheid uwer zielen. Helpt met hart en ziel uw vader, die ik zo plots verliet.

En Gij allen, die mij dierbaar zijt, ik dank u zeer. Tot weerzien in het paradijs van vrede en geluk bij de Heer.

Bid de 4 akten.

(300 d. afl.)

De familiën **VAN HOEKE** en **DE SMET** danken U voor de blijken van deelneming, hun betoond bij het afsterven van
MEVROUW

Marie-Louise VAN HOEKE.

Uitg. J. Eeckhout, St-M.-Oudenhove