

De hoge ouderdom is een erekroon, die op de
weg der deugd gewonnen wordt.



ZALIGE GEDACHTENIS

aan de heer

Gustaaf Van Holsbeek

Weduwnaar van Mevrouw

EMMA DAUW

geboren te Denderleeuw, op 6 Mei 1859 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen op 19 Juni 1953,
gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk en de
Pauselijke Zegen.

- Ach goede vader, wij die U zo teer beminden
Waar zullen wij voortaan de vreugd des levens
(vinden;

Ons hart dat in Uw hart een zoeten weerklink vond
Is helaas door Uw dood zo vreselijk gewond,

- Lieve kinderen wilt op mijn graf niet wenen
Het hemels vaderland is aan mijn oog verschenen
Zie maar, ik wacht U daar

Bij uw moeder en mijn broeder.
En gij, mijn vrienden en familieleden,
Weest mij deelachtig in uw gebeden
Tot wanneer gij zult komen voor altijd
Naar de gelukzalige eeuwigheid.

(Door de overledene zelf opgesteld)

Zoet Hart van Jezus, wees mijn toevlucht.
(500 d. afl.)

De Heer en Mevrouw Raymond VAN HOLSBECK-MERTENS,

De Heer en Mevrouw Emeri VAN HOLSBECK - COPEJANS
en kinderen,

De Heer Arseen VAN HOLSBECK-CORNELIS en zoon,

De Heer en Mevrouw Hector BEECKMAN-VAN HOLSBECK,

De familiën VAN HOLSBECK, DAUW, VAN GOETHEM en
KENTANE,

danken U voor uw gebeden en uw deelneming.

Drukkerij St. Amandus - Denderleeuw