

Heer, ook de jeugd behoort U toe!



VROOM AANDENKEN AAN JUFFROUW

Eliane Octavie Van Hooland

dochter van wijlen Oscar en Alice HENDRICKX

geboren te Aalst op 15 februari 1932 en godvruchtig overleden te Steenhuize-Wijnhuize op 18 juli 1967, gesterkt door de H. Ziekzalving.

Zij was lid van de bond van het H. Hart en de Kongregatie van O. L. Vrouw.

Na een gelukkige jeugd, die alle mogelijkheden inhield, werd onze duurzame overledene door het lot vreselijk getroffen. Met weinig kans op genezing, heeft ze vele, zeer vele harde jaren van pijn en slopend lijden gekend. Toch was Eliane, gedurende haar ziekte, voor ons allen, die door het leven meer begunstigd werden, een echt voorbeeld van levenslust, geduld en christelijke onderwerping aan Gods wil. Geen klacht kwam over haar mond, terwijl zij geloofde dat haar lijden, uit liefde tot God gedragen, een kostbaar offer zou zijn in de ogen van de Heer. Ook haar was het leven duurzaam en zeer graag had ze nog een tijd gebleven. Maar God heeft het anders geschikt en in zijn goedheid een einde gewild aan haar smart, door haar te zegenen met een zeer vreedzame dood, langswaar ze nu tot eeuwige rust gekomen is.

God, die in het verborgene ziet en geen goed onbehoord laat, wil genadig neerzien op het offer van mijn jonge leven, tot geluk van moeder, broeder en al degenen, die ik in deze wereld gekend, gewaardeerd en bemind heb. Moeder, hoe kan ik u danken voor al de dagen en nachten, die ge jarenlang aan mijn ziekbed hebt gestaan. God geve dat de gedachtenis aan mij voor u een steun weze in het verdere leven. Beste broeder, familie, vrienden, geburen en zusters van de

H. Vincentius, moge God u zegenen en lang bewaren in ware offerliefde, waarin ik u ben voorgedaan.



De families :

VAN HOOLAND,
HENDRICKX.

danken U oprecht voor uw laatste medeleven
met hun diep betreunde overledene.

Uitg. De Turck, Steenhuize-We