



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Frans VAN HOOLAND

echtgenoot van Mevrouw Jacqueline D'HOSE

geboren te Geraardsbergen op 10 mei 1937
en thuis overleden op 17 februari 1998,
begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H. kerk.

De families

VAN HOOLAND - RITECO
D'HOSE - DE TEMMERMAN
danken U om uw meelevens en gebed.

De duurzame overledene, Frans, heeft niettegenstaande zijn te vroeg heengaan toch een rijkgevoeld leven achter de rug. Tijdens zijn leven heeft hij immers vele jaren heel veel gewerkt daar waar hij in dienst was, maar daarna ook thuis om zo te zorgen voor zijn gezin. Na de tijd van werken kwamen de jaren van stil gedragen lijden. Moedig en verduuldig heeft hij dag na dag en dag en nacht zijn lijden gedragen. Gelukkig was hij, omdat hij zich omringd wist door zijn echtgenote en bezorgde familie. Zo graag zou hij u daarvoor nog bedanken.

Bidden we de Heer van leven en dood dat Hij nu Frans opneme in zijn hemels Vaderhuis van eeuwige rust en vrede.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis op zondag 5 april 1998 om 9.30 uur.