

Houd uw moeder in ere al de dagen van haar leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie Julie VAN HOOLAND

weduwe van Mijnheer

Victor DE VLEESCHOUWER

geboren te St-Lievens-Esse de 12 Februari 1871
en er godvruchtig overleden de 17 October
1955, gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van de Bond van het H. Hart en andere
godvruchtige genootschappen.

In de Herfst van de natuur hebben we moeder naar de grens zien gaan, waar het leven eindigt en een eeuwige Lente begint.

Moeder had vaders stem gehoord, en de stilte van de avond, toen ze met haar kinderen het avondgebed had gebeden, bracht haar de vreugde van het weerzien en ons de droefenis van haar dood.

Ze was een zeldzame en voorbeeldige moeder, die haar vrede en vreugde zocht bij haar kinderen en in de offers van het moederschap.

Eenvoud en werkzaamheid, godsdienstzin en stille overtuiging stempelden haar tot een zorgvolle moeder voor haar kinderen.

Geliefde kinderen, moeder zegent U dankbaar voor uw goedheid en zorgen. Vader en moeder wachten U in de hemel.

Familieleden en vrienden, gedenk mij in uw godvruchtige gebeden.

O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans, bid voor mij.



De familiën

VAN HOOLAND,
DE VLEESCHOUWER,
VAN CAUWENBERGHE en
OTTE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
christelijke deelneming en

DANKEN U HARTELIJK.

.....
Uitg. R. De Vos, St Lievens Esse.