



VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Alfons Livinus Petrus Van Hoorde

echtgenoot van Mevrouw

**ELZA GOSSEIJE**

geboren te Nederbrakel op <sup>25</sup>24 juni <sup>1924</sup>1925 en  
godvruchtig overleden in de kliniek Zusters van  
Barmhartigheid te Ronse op 24 november 1992,  
voorzien van het H. Sakrament der zieken.

De families **VAN HOORDE, GOSSEIJE,**  
**COESENS** en **VAN DE WATTEIJNE,**

danken U.

Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449

Pa,

Je was dankbaar voor het leven en je genoot van je dagen in het besef van de vergankelijkheid ervan.

Je was steeds paraat om anderen te helpen, ook al kreeg je er niets voor terug.

Je bleef bekommerd om je dierbaren, zelfs tot je laatste dagen.

Je ging nu vredig en rustig naar de overkant, naar de Heer, maar weet dat je in onze gedachten voor altijd zal blijven.

Dierbare echtgenote, voortdurend heb je voor mij gezorgd. Dank voor je grenzeloze liefde en tedere zorg, voor de vele dagen en nachten met mij doorgebracht.

Dank lieve kinderen en kleinkinderen. Zorg voor moeder, zorg voor elkaar en denk nog eens aan mij.

Dank aan familieleden, vrienden en kennissen die mij met hun bezoek een straaltje geluk brachten.

Ik vraag jullie allen mij te blijven gedenken in uw gebeden.

De namis wordt opgedragen op dinsdag 15 december 1992 om 19.30 uur in de St.-Pieterkerk te Brakel.



*Nooit vragen, nooit klagen  
maar pijn in stilte dragen.  
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,  
zijn hart heeft voor ons geklopt,  
zijn ogen hebben ons  
tot het laatste gezocht.*