

Geloofd zij Jezus Christus.



Bid voor de zielerust van

DE HEER

ALFONS, RENÉ VAN HOORDE

echtgenoot van Mevrouw

ANNA LIEVENS

geboren te St. Maria-Oudenhove op 21 november
1906 en godvruchtig overleden in de kliniek
St. Elisabeth te Zottegem op 27 maart 1987,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en de pauselijke zegen in het stervensuur.

Lid van de Kristen Bond Gepensioneerden,
Oud-Strijder 1940-1945 - Lid N.S.B.

Vereremerkt met verscheidene eretekens.

De Heer en Mevrouw Frans en Marie-Jeanne Van
Hoorde-D'Hondt en zoon,

De Heer en Mevrouw Roger en Monique Van
Hoorde-Vanderzwalmen en zonen,

De Heer en Mevrouw André en Nelly Van Hoorde-
Leroy en zoon,

De Heer Fernand Van Hoorde,

Zijn zuster, schoonbroers, schoonzusters, neven
en nichten,

De families Van Hoorde, Lievens, De Cubber en
Van Cauwenberge,

danken U voor uw deelneming en gebed.

" Zalig de mens, die staande blijft bij de beproe-
ving ; want wanneer hij de proef heeft doorstaan,
zal hij de kroon van het leven ontvangen die God
beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben ".

(Jac. 1, 12)

De dierbare overledene is steeds een trouwe die-
naar geweest : een kristelijk echtgenoot en vader
om samen met zijn echtgenote in geloof en goed-
heid van hart, te zorgen voor zijn kinderen en
kleinkinderen.

Eenvoudig en trouw aan God in zijn gezin en voor
zijn medemens, ook in de beproeving van zijn
ziekte.

Beminde echtgenote, dank voor ons voorbije le-
ven. Wij hebben samen hard gewerkt voor elkaar,
dan voor onze kinderen die ons werden geschon-
ken en later zagen wij onze kleinkinderen graag
bij ons komen : zo mochten wij genieten van hun
kinderlijke wederliefde voor hetgeen wij voor hen
hadden gedaan.

Geef, Heer, dat wij allen die van hem hielden,
inniger met elkaar verbonden blijven en mogen
wij samen in ons gezin bidden voor zijn ziele-
rust.

H. Hart van Jezus, op U stelde ik mijn vertrouwen.