

Vreedzaam en eenvoudig leven,
elk en de een het zijne geven.
God vooral, tot 't einde toe,
daarin werd zij nimmer moe. G.G.



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Elise VAN HOORDE

Weduwe van Armand VAN DER STOCK

Geboren te Parike op 1 augustus 1911 en overleden te
Deftinge op 20 september 1992, gesterkt door het H.
Oliesel 'in extremis'.

Ere – voorzitter van K.V.L.V. – Deftinge

Bobonneke, hoe onverwachts is uw heengaan, wij
zullen u missen.

Verwonderd was men op de parochie bij dit droeve
nieuws : "Madame Elise, die goede sterke vrouw die
ons zo nabij was, is niet meer bij ons".

Temidden van haar leven werd Bobonneke getekend
door het plotse verlies van haar dierbare echtgenoot.
Doorheen die pijn heeft zij haar gezin met liefde en
wijsheid geleid. Haar kinderen, met wie zij zich

verbonden wist, waren haar vreugde en sterkte. Hoe
trots was ze ook op haar kleinkinderen, die ze mocht
zien opgroeien.

25 jaar was Bobonneke voorzitter van de K.V.L.V.
waarvoor ze zich totaal heeft ingezet. Zij was bezorgd
om het welzijn van haar medemensen. In alle
omstandigheden wist zij te helpen, zij kon luisteren en
raadgeven, troosten en aanmoedigen. Edelmoedig was
zij ten dienste van iedereen, de parochie was haar
leven. Ze had een grote eerbied voor de priesters en de
kerk was voor haar het huis van God en een plaats van
gebed waar zij haar kracht vond.

Bobonneke, uw eenvoud en hartelijkheid, uw
bezorgdheid om ons allen, zijn voor ons een steun om
verder door het leven te gaan op weg met onze
medemensen. Wij zeggen u dank voor elke moment
waarop u bij ons was, voor alles wat u voor ons bent
geweest. Wij blijven met u innig verbonden in ons
gebed.

Met dank voor uw medeleven :

Gabriël en Rosanne Desmyter – Van Der Stock

Marc en Linda Van Der Stock – De Sutter

Karel en Ann De Middelreir – Desmyter

Kathleen en Ben, Frank Desmyter

Marjolein en Pieter Van Der Stock

De families

VAN HOORDE, VAN DER STOCK,

FAIGNAERT en DE LIL.

Begr. Huis Den Tandt, Herzele – Drukk. De Toren

