

« Nu sijt willecome, Jesu, lieve Heer ».
Oud-vlaams kerstliedje.



WIJ GEDENKEN MET EEN VROOM GEBED

DE HEER

Georges VAN HOORDE

echtgenoot van Mevrouw Clara DE PREZ,

geboren te Nukerke op 5 december 1906
en naar het Vaderhuis teruggekeerd op
26 december 1977, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond van het H. Hart en van
de Kristen Bond van Gepensioneerden.

De kerstklanken waren nog niet uitgestorven, het oude refrein klonk ons nog in de oren: « Vrede, Vrede aan alle mensen die van goede wille zijn », toen Georges van ons is heengegaan als één van die mensen die God liefheeft, waarin hij zijn welbehagen heeft gesteld.

Het nieuwe jaar was nog niet ten einde en een Nieuwe tijd, de tijdloze Eeuwigheid is voor hem begonnen.

De dierbare overledene heeft als goede kristen zijn leed geduldig gedragen. Nooit heeft hij geklaagd over zijn ziekte en ongemakken. Hij was voor allen een toonbeeld van geduld en lankmoedigheid. Een groot godsvertrouwen heeft hem daarin gesterkt. De barmhartige God zal hem liefdevol opnemen in de eeuwige Vrede.

Bemide echtgenote, ik neem afscheid met een dankbaar hart voor uw genegenheid en trouwe zorgen vooral gedurende mijn ziekte. Stel uw vertrouwen op God, die als goede Vader weet wat beter is voor zijn kinderen. Zijn H. Wil geschiede.

Beste kinderen en kleinkinderen, ook aan u mijn dank voor uw blijken van liefde die ik mocht ondervinden. Na dit pijnlijk afscheid volgt een blij wederzien in het hemels Vaderhuis.

Vrienden, kennissen en verplegend personeel, ook u blijf ik eeuwig gedenken in mijn gebeden.

Namis op zaterdag 28 januari 1978 te 19 u.

De families VAN HOORDE, DE PREZ,
DELVAEYE, HANTSON, DE BUS,
**danken u erkentelijk voor uw gebeden en
alle blijken van medeleven in hun rouw.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel