

” Uw licht is onze hoop ”  
” Alle leven keert tot U terug ”

†

Dankbaar aandenken aan  
mevrouw

**Hedwige VAN HOORDE**

echtgenote van  
Denis Wijnant

geboren te Ophasselt op 18 juni 1922  
en godvruchtig overleden te Geraards-  
bergen op 6 augustus 1988, gesterkt  
door het H. Sacrament der zieken.

---

De families

Van Hoorde, Wijnant,  
Steppe en Michel

danken U van harte om uw blijken van  
christelijke deelneming in hun rouw.

In al haar eenvoud was zij een goede  
echtgenote en een hoogstaande moeder.  
Wat een zorg heeft zij gedragen voor  
haar gezin - rusteloos was zij steeds  
 bezig aan de opbouw van haar kroost.  
Was zij een onvolprezen trouwe echtge-  
note, zij blonk niet minder uit door  
haar innige moederliefde.  
Tijdens haar langdurige ziekte bleef  
zij steeds hopen op herstel ; zij kloeg  
weinig en verlangde er sterk naar om  
haar huishoudelijke taken te hernemen.  
Lieve man, kinderen en kleinkinderen :  
graag was ik nog een tijd bij u geble-  
ven.

Ontlast van de boerderijzorgen - waar  
ik met hart en ziel in thuishoorde -  
kon ik nu wat meer aandacht besteden  
aan uw aller lief en leed. O.L.H. heeft  
er anders over beschikt. Vanuit de  
hemel zal mijn gebed u nu begeleiden.  
Bidt ook gij voor mij.