

"Ten paradijze geleiden U de Engelen".



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW**

Ida VAN HOORDE

echtgenote van de Heer

Remi HAEGEMAN

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 4 januari
1889 en godvruchtig overleden in de St.-
Elisabethkliniek te Zottegem op 23 augustus
1970, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen in het ster-
vensuur.

Erelid van de Bond van het H. Hart en van
de Derde Orde.

"Ik heb de weg der waarheid verkozen
en Gods geboden niet vergeten". Dit schrif-
tuurwoord tekent het leven van de duurzame
overledene. In alle eenvoud, in strenge eer-
lijkheid, in volgehouden dienstvaardigheid
heeft zij geleefd.

Daarom mogen wij bidden : "Gedenk,
Heer, al diegenen die met het geloof ge-
merktkend, vóór ons zijn heengegaan en
in vrede rusten. Geef hun, Heer, en allen
die in Kristus ontslapen zijn het verblijf
van verkwikking, licht en vrede."

Duurbare echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, mijn aardse leven is ten einde,
maar mijn liefde tot U sterft niet : bewaart
in uw hart het aandenken van uw moeder.
Dat Gods zegen U steune en sterke. Weest
mij steeds indachtig in de H. Mis en in uw
familiegebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families VAN HOORDE, HAEGEMAN,
EECKHOUT en PANNEKOEKE,

danken U voor de blijken van deelne-
ming in rouw en gebeden.

Vanderzwalmen,