

†

Moge dit een vroom aandenken zijn en een uitnodiging tot gebed voor

MEVROUW

IRMA, RACHEL VAN HOORDE

weduwe van Remi VAN DEN BOSSCHE,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 27 augustus 1899 en godvruchtig overleden te Sint-Maria-Horebeke op 6 maart 1988. Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

« 't En is van u hiernerwaard, geschilderd of geschreven, mij, moederken, geen beeltenis, geen beeld van u gebleven.

Geen teekening, geen lichtdrukmaal, geen beitelwerk van steene, 't en zij dat beeld in mij, dat gij gelaten hebt alleene.

O Moge ik, u onweerdig, nooit die beeltenis bederven, maar eerzaam laat ze leven in mij, eerzaam in mij sterven ».

Met deze woorden heeft priester-dichter Guido Gezelle getracht uit te drukken wat eigenlijk onverwoordbaar is: moeder verliezen.

Na jaren liefdevolle zorgende aanwezigheid van haar kinderen is moeder zachtjes van ons heengegaan. Ook al is ze 88 jaar geworden, toch is dit verlies voor ons een onzegbaar en onherstelbaar leed. Want moeder was een goede moeder, een trouwe echtgenote, een diep-gelovige christen.

Edelmoedig zorgde zij voor haar gezin, geen grote woorden, maar stille, volgehouden dienstbaarheid. Zij schonk ons rust en geborgenheid, en hield ons op de weg van het goede. Haar beide kinderen, en niet in het minst haar

dochter-religieuze, haar kleinkinderen en achterkleinkinderen bezorgden haar een rechtmatige fierheid en een innig geluk.

Met vader heeft zij vreugde en leed gedragen, zoals zij dat voor God en de Kerk beloofd had: « trouw in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid ... ». Zoals de wijze vrouw uit de Bijbel was zij werklustig en vooruitziend, steeds bedacht op het welzijn van haar geliefden.

Maar voor alles was moeder een diepgelovige, biddende christen. In alle omstandigheden van het leven was zij biddend onder ons aanwezig. Die geest van geloof en gebed wist zij haar kinderen in te prenten. Zij was de biddende engel in ons leven die duidelijk heel veel voor ons heeft verkregen.

Daarom danken wij God dat Hij ons zulk een moeder gaf. Wij danken Hem dat Hij ons zo lang onze goede moeder liet behouden. Nu staan wij haar gelovig af aan God in het rotsvaste geloof dat dit geen afscheid is voorgoed, maar dat wij over de dood heen elkaar zullen weerzien in het Vaderhuis.

Zo blijven wij haar kinderlijk eren als onze moeder die nu biddend bij haar Heer is.

Frans en Maria Van den Bossche - Gosseye(+), kinderen en kleinkinderen.

Zuster M. Juliana.

De families VAN HOORDE, VAN DEN BOSSCHE, EECKHOUT, ROOS,

danken U voor uw blijken van deelneming.

Namis : zondag 8 mei 1988 om 8.30 uur in de parochiekerk van Sint-Maria-Oudenhove.

Rouwleiding Van Asbroeck, Zottegem
Druk. Hans Maginet, S.-M.-O. - (091) 60 08 60