

Gelijk het den Heer behaag heeft, zoo is het geschied;
dat de naam des Heeren geëgend zij!

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

Jan-Baptiste VAN HOORDE

Weduwnaar van Mevrouw

MARIE-LOUISE STEVENS

Geboren te Erwetegem, den 14 Oogst 1866 en aldaar
zeer godvruchtig overleden den 17 April 1945,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid der verschillende godvruchtige
— parochiale genootschappen. —



Hij was deugzaam en oprecht van hart, vreesde God
en vluchtte het kwaad: daarom was hij bij God en de
mensen aangenaam en zijne gedachtenis is in zegen.

Hij was een man van geloof, die teerhartiglijk God en
zijn H. dienst beminde. Tot het einde van zijn leven
getrouw aan zijn geloof, verdroeg hij met eene voor-
beeldige verduldigheid den last zijner langdurige ziekte
en stierf als een vurige christen.

Wat een troost voor eenen vader, in het uur der dood
te mogen denken dat hij behoorlijk al zijne plichten
heeft volbracht en dat 't eeuwige loon hem te wachten
staat.

Duurbare Kinderen en Familieleden de dood breekt
onze gelukkige vereeniging, edoch 't is 't lot van een-
ieder, ik ga in den hemel Moeder en al onze duurzame
Familieleden vervoegen.

Ik dank U voor uwe teedere genegenheid en zorgen
welke gij mij zoo edelmoedig hebt gegeven. In erken-
telijkheid zal ik veel voor u bidden. Wilt mij ook niet
vergeten in uwe goede gebeden.

Allerheiligste Hart van Jesus, ik stel betrouwen in U
Zachtmoedig Hert van Maria, wees mijn heil.

Heer en Mevrouw Achiel Van Hoorde-
Flamang en kinderen ;

Heer en Mevrouw Alfred Van Ruyskens-
velde-Van Hoorde en kinderen ;

Mejuffer Julia Van Hoorde ;

Mejuffer Eugenie Van Hoorde ;

Mejuffer Ida Van Hoorde ;

De Familiën VAN HOORDE en STEVENS,



Wij danken U van harte voor de bliken
van genegenheid en gebeden ons oprecht
betoond in onzen diepen rouw.



Dr. Oct. Schautteet Sottegem - Fl. Rouchhout Erwetegem