

Elk zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig eigen arbeid. 1 Kor. 3, 8.

+

BID VOOR DE ZIEL VAN Heer Jozef VAN HOORDE

Oud-strijder 1914-18

echtgenoot van

Mevrouw Zoé STEVENS

geboren te Delftinge de 26 november 1879 en er godvruchtig overleden, na een kortstondige ziekte de 7 Februari 1957, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Als een kloeke en stoere boom werd hij onverwacht getroffen en teneergeslagen, midden een grote activiteit die wegens de hoge ouderdom verbazend was. Verrassend en soms plots komt de Heer aankloppen aan de deur van ons huis om ons op te roepen voor het oordeel. Gelukkige zielen die niet onvoorbereid voor Hem moeten verschijnen.

Als wij goed willen leven, moeten wij meer liefhebben wat God belooft, dan wat deze wereld belooft, en meer vrezen, waar God mee dreigt, dan waar deze wereld mee dreigt. Aug.

In het christelijk geloof krijgt alle leed en alle smart als medelijden met Christus een verlossende waarde. Wat zwak en zondig was wordt gelouterd, wat schoon en sterk was wordt tot heiligheid gevoerd.

Een werkzaam en goed vader wordt aan de zijnen ontroeven Begaan om het stoffelijk welzijn van zijn geliefden spaarde hij zich nooit moeite, noch inspanning om hun te geven wat het leven dragelijk en aangenaam moest maken. Hij was een goed echtgenoot die genegenheid en eerbied had voor zijn gade.

Gevaar en ontbering hadden hem in de oorlogsjaren gestaald tot een sterk karakter dat geen vrees kende buiten de vrees voor God.

God, Beloon van alle trouwe zielen, geef dat uw dienaar op de voorspraak van de H. Jozef, zijn patroon, vergiffenis moge bekomen van alle schuld en met U het eeuwig geluk moge genieten.

O.L. Vrouw van de Oudenberg b.v.o.

De familiën VANHOORDE, STEVENS,
LABIAU en DROESBEKE

*zeer gevoelig aan de blikken van
genegenheid hun betuigd in hun
pijnlijke rouw*

danken U van harte.

Uitg. Cl. Miserez, koster, Delftinge.