

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

Jozef-Constant-Odilon Van Hoorde

echtgenoot van Mevrouw

Leonie - Clementine HAEZEBROEK,

geboren te Nukerke de 13 oktober 1902 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde
de 11 oktober 1987,
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Wat zal het de mens baten op de dag dat hij de eeuwigheid intreedt geld en goed te hebben vergaard, op die dag is hij alleen rijk die de belangen van God en zijn ziel heeft behartigd.

Zo is de duurzame overledene rijk naar de hemel gegaan. Hij was een godvruchtig, edel en gedienschtig mens. Niettegenstaande mijnarbeid was hij van de enkelen bij wie de zondagsmis hoogste plicht bleef. Hij mag waarachtig en voorbeeldige vader worden genoemd. Niet alleen zorgde hij door zijn zwaar werk voor eten en kleren voor de zijnen, maar hij wist van zijn huis een klein heiligdom van geluk en tevredenheid te maken, waar het goed was te leven, waar het voor de kinderen als van zelf ging deugdzaam en godvruchtig op te groeien, omdat vader en moeder het voorbeeld gaven.

Eenmaal zijn gezondheid ondermijnd en op pensioen gesteld was en bleef hij steeds die bereidwillige medewerker in de verschillende takken van kristelijke arbeidersorganisaties. Hij was geen lid op papier, hij was de stille werker en meer dan eens een goede raadgever. Tot het laatste stond hij op de brug. Ook in zijn ziekte, wanneer hij het einde voelde naderen, wist hij, tussen zijn gebeden door, alles voor deze die hij achterliet wijselijk te schikken.

Duurbare echtgenote, kinderen, vrienden in de organisaties, mijn heengaan is wel plots geschied. De wil des Heren weze geprezen. Mocht ik in uw gebeden, als echtgenoot en vader immer herdacht en geëerd blijven. Dat mijn voorbeeld U steeds geleide op de weg van het goede want daar vindt men tenslotte het ware geluk. Ik dank U allen voor de innige genegenheid en beste zorgen welke ik mocht ondervinden en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid! (300 d. afl.)



De families VAN HOORDE, HANTSON,
HAEZEBROEK en VAN DE WALLE,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.