



VROOM AANDENKEN

aan Mejuffrouw

JULIA VAN HOORDE

dochter van wijlen de Heer Jan-Baptist en van
Mevrouw Marie-Louise STEVENS

geboren te Erwetegem op 20 november 1906 en
godvruchtig overleden in het Akademisch Zieken-
huis te Gent op 25 juni 1987,

gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.



Op hoge ouderdom, in het zicht van de dekenij,
waar zij jaren Deken Schockaert zalig gediend
had, is deze vrome klant van de vroegmis, op
het zomerfeest van Sint Jan de Doper, voor het
eeuwig leven herboren. Gesproten uit een lande-
lijke en gelovige thuis, heeft zij bijna heel haar
leven, als Martha uit Bethanië, zich in dienst van
de Heer gesteld bij zijn priesters. Nog heel jong,
in de schaduw van Tante Eugenie, heeft zij in
Antwerpen een Kanunnik tot de dood bijgestaan,
nadien heeft zij in haar geboortestreek, de deken
van Zottegem en de pastoor van Wieze E.H. Teir-
linck geholpen evenals de joviale pastoor van
Strijpen E.H. Van Londerzeele.

Ondertussen was zij steeds tot dienstbaarheid
bereid en was zij op de parochie een voorbeeld
in « gebed, beleven en vieren »! Het contact met
de kerk bleef haar rijkste herinnering, onderwerp
van eindeloze levensverhalen en bezieling bij be-
proevingen en lijden. Want heeft zij veel van Je-
zus en zijn Moeder gehouden, de loutering is
haar tijdens de laatste weken niet gespaard ge-
bleven. Na gewrichtspijnen van ouderdom, werd
zij als martelares in haar geduld ten uiterste be-
proefd door celverbranding die aan Hirosojima
doet denken. In vereniging met Jezus, die zij zo
devoot in de ziekencommunie ontving, had zij ge-
leerd te aanvaarden en te dragen. « Vader, niet
mijn wil, maar Uw wil geschiede »!

Beste broer, beste familieleden en vooral mijn
neef-priester, dank voor het vele dat Gij Tante
Julia deed, blijft de Heer trouw in eenvoudig ge-
loof en in blijde dienstwilligheid. Mijn inzet tij-
dens het lange leven betreur ik niet. Vaarwel en
mogen wij elkaar terug vinden bij het Godde-
lijk Hart van Jezus. « Hoogste vreugde van alle
Heiligen ».

O. L. Vrouw van Vlaanderen, van Antwerpen tot
Deinsbeke, b.v.o.



De families VAN HOORDE en STEVENS,

danken U van harte voor uw deelneming
en gebed.

magerman - zottegem - begr. de martelaere