



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Marcel VAN HOORDE

**echtgenoot van Mevrouw
Denise VERSTICHELEN**

geboren te Nederbrakel op 31 januari 1926
en overleden in de kliniek Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 16 september 1999,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

De families

VAN HOORDE - COESENS
VERSTICHELEN - VANDEWATTIJNE
danken U voor uw medeleven en gebed.

Nam is op vrijdag 29 oktober 1999 om 18.30 uur in
de decanale kerk Sint-Pietersbanden te Brakel.

Rouw. Fun. & Druk. BVBA RAOUL, Brakel Tel. 055/ 42 24 29

In stilte en met weinig woorden heeft hij ons verlaten.
Woorden van diepe en mooie herinneringen heeft hij
nagelaten.

Voor zijn collega's van de post en zijn vrienden is hij
altijd een sympathiek man gebleven.
Geen enkele taak of babbel moest hij overwegen.

Sport, een kaartje leggen en de natuur waren voor hem
een hobby.
Een wielervoetbalmatch of een karwei in de
tuin beleefde hij met veel passie.

Aan zijn vrouw Denise gaf hij veel liefde, trouwen en geduld.
Hij heeft haar altijd met veel tederheid omhuld.

Met zijn kinderen kon zijn geluk in hart en ziel niet op.
Zij stonden bij hem altijd aan de top.

Maar zijn kleinkinderen, die deden hem stralen.
De kalmte, zachtheid en de grapjes van 'pépé' zullen zij
eeuwig blijven ophalen.

Tot een plotse ziekte zijn leven en geluk heeft gedooft,
werd hij onverwacht van ons geroofd.

Ondanks een leven van geluk, maar ook van tegenslag,
zonder geklaag of gezaag, nam hij alles met een lach.

Dank U, lieve echtgenoot, vader en grootvader
voor alles wat U voor ons hebt gedaan.
Wij herdenken U eeuwig met een lach en een traan.