

Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.
De Heer redt het leven van wie Hem dient.
(Ps. 34)

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW
MARIA VAN HOORDE

weduwe van de Heer
ALFRED VAN RUYSKENSVELDE

Zij werd geboren te Erwetegem, de 2 februari
1902 en is godvruchtig overleden te Zottegem, de
16 oktober 1983, gesterkt door de genademidde-
len van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Gemeentelijke Bond der
Gepensioneerden.

Oud worden en de dood stilletjes voelen aan-
komen is plots een beetje onzeker worden en
wat verstrooid antwoorden op de vragen die ge-
steld worden, wat onverschillig worden voor de
dingen van nu.

Het is zijn eigen geboortejaar vergelijken met
dat van de mensen die rondom u definitief op
weg gaan en dan even zijn voorhoofd fronsen.

Het is vertellen van gisteren en van toen en
plots beseffen dat het nog niet zo lang geleden
is.

Het is zijn eigen leven als een broze bloem
bekijken en bang zijn voor de eerste vorst. Het
is een beetje dichter bij de anderen gaan en
tasten naar hun hand. Het is 's avonds een beetje
kou krijgen en stiller zijn dan anders.

Maar oud en ziek worden is ook een beetje
dichter bij de Heer gaan zitten en wat meer bid-
den nog. Het is bij Hem een beetje vrede vinden
en durven leven op de grenslijn van de dood...

Zo is het wat geweest met Maria's laatste ja-
ren, na een leven, reeds vroeg getekend werd
door ziekte en pijn, maar ook door genegenheid
en toewijding gegeven aan gezin, aan familie en
vrienden, groot en klein. Velen zullen zich in
deze woorden erkennen. Maria heeft het inder-
daad niet altijd gemakkelijk gehad, maar ze
kende het geluk van goed te kunnen zijn voor
anderen en ze mocht ook veel wederliefde, ge-
negenheid en vriendschap ondervinden.

Haar grote rijkdom was haar diep geloof, hoe
blij was ze als ze naar de mis kon gaan, hoe
verheugd elke maal ze de Heer in de communie
mocht ontvangen? In gebed en ervaren gastvrij-
heid en vriendschap heeft ze de stilte van de
laatste jaren kunnen vullen, en elke dag meer en
meer de hand vasthouden van de Heer die haar
nu geleid heeft naar het eeuwig Vaderhuis.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, gij zijt voor mij licht, tehuis en
warmte geweest, geborgenheid, bron van rust en
blijdschap; dank voor dit alles.

Beste broer, zuster, familieleden en vrienden,
blijven wij aandachtvol voor elkaar in gelovig en
hoopvol gebed.



De families

**VAN HOORDE, VAN RUYSKENSVELDE,
STEVENS en MEULENIJZER,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begrafenisond. L. Haustraete-Ritserveldt
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59